

Sociaal jaarverslag 2018

We waren van plan ons kindertehuis te openen onder de naam Nepali Children Guesthouse. We hebben de naam veranderd omdat dit de registratie eenvoudiger maakt.

De naam is veranderd, maar niet onze ideeën over de zorg voor kinderen en de participatie van de ouders van de kinderen.

Helaas zijn onze plannen niet verwezenlijkt. Een belangrijke reden is dat veel ouders er niet mee instemmen hun kinderen naar een overheidsschool te sturen. Ze kunnen kiezen uit veel kindertehuizen en brengen hun kinderen naar kindertehuizen waar de kinderen naar particuliere scholen gaan omdat de opvatting heerst dat daar de kwaliteit van onderwijs beter is. In het landelijk gebied van Madanpur is dit niet mogelijk.

Daarom hebben we ons doel bijgesteld en vanaf juni 2019 zullen we 5 kinderen opvangen. Daarnaast zullen we kinderen op een andere manier helpen: we sponsoren kinderen voor hun opleiding terwijl ze bij hun eigen familie verblijven.

Met verschillende scholen hebben we contracten getekend en één leerkracht zal ons over de studieresultaten informeren en het persoonlijke leven van deze kinderen.

Een van onze kleine projecten was om kinderen tijdens hun hoofdfestival Dashain-kleding te geven. De kleermaker maakte de op maat gemaakte kleding, maar de kwaliteit van zijn werk was minder dan we hadden verwacht.

Daarom gaan we het volgend jaar op een andere manier organiseren: we steunen één vrouw per microfinanciering. Op deze manier kan ze haar eigen bedrijf starten en later haar geld terugbetalen. Ze maakt alle schooluniformen voor de kinderen van onze NGO en daarnaast kan ze haar eigen bedrijfje opzetten.

Ram brengt tegenwoordig meer tijd door in Madanpur. Hij geeft graag computerlessen te willen geven, maar is nog niet begonnen. De twee aanwezige computers worden niet gebruikt.

De lokale bevolking vroeg ons ook om onderwijs te bieden aan zeer kleine kinderen die niet kunnen lopen omdat de school te ver weg is.

We hebben geen licentie en beginnen na te denken over hoe we dit idee kunnen beheren.

Ram maakt graag een speeltuin voor kinderen.

Ook een goed idee en misschien kunnen we het volgend jaar in de praktijk brengen.

Voor al deze zaken hebben we uiteraard geld nodig.

Daarom gaan we door met onze homestay en organiseren van reizen, blijven we spullen verkopen in Nederland. Ook zijn we begonnen met een koffieboerderij.